

Zwolle, 29 september 2010

Persbericht

Eind deze week verkrijgbaar!

Het allereerste boek over de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten, getiteld:

De wereld aan de wand

Door Lowie Brink en Lucy Holl

Generaties leerlingen zijn opgegroeid met schoolwandkaarten in vele soorten en maten. In de 19de en 20ste eeuw vormden die kaarten meestal de eerste kennismaking met de grafische voorstelling van het aardoppervlak. Vanaf 1840 kwamen uitgeverij Oomkens, Wolters, Thieme en Noordhoff in rap tempo met steeds weer nieuwe schoolwandkaarten op de markt. De kaarten geven hierdoor een boeiend overzicht op groot formaat van de ingrijpende veranderingen in het (politieke) landschap van Nederland en zijn voormalige koloniën, van Europa en van de wereld. Vreemd genoeg heeft de schoolwandkaart tot nu toe echter een zeer stiefmoederlijke behandeling gekregen in de kartografische literatuur.



De wereld aan de wand brengt de geschiedenis van deze kaarten rijkelijk geïllustreerd in beeld. Een groot aantal schoolwandkaarten passeert hierbij de revue. Het is een feest van herkenning voor iedereen die goede herinneringen heeft aan zijn aardrijkskundelessen. Dit boek geeft de schoolwandkaart, het muurbloempje onder de leermiddelen, de aandacht die hij verdient.

Informatie:

ISBN: 978 90 400 7712 8
Prijs: € 29,50
Illustraties: 120 kleur
Omvang: 192 pag. 25,5 x 23,6 cm (oblong)

Verkoopinformatie:

Het boek *De wereld aan de wand* is te bestellen in de webwinkel van Uitgeverij Waanders: www.waanders.nl, in boekhandel, bij BOL.com en via alle bekende boekensites.

Noot voor de redactie:

Voor een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Uitgeverij Waanders, Jan Gisolf, telefoon 038-4673422 of jgisolf@waanders.nl.

